



Ralph van Hertum
20u
Vandaag vele schitterende kerstberichten, puzzels, gedichten en tekeningen van Nehalennia-leerlingen in Zeeland rondgebracht. Enthousiaste en leuke reacties gekregen. Super gedaan van de leerlingen. Erg mooi!

**Dierbare vrijwilligers,
Hierbij een bijzondere nieuwsbrief. Hij is niet door mij geschreven,
maar door leerlingen van scholengemeenschap Nehalennia.
Ze zijn aan mij gericht omdat ik een videoboodschap maakte.
Het spreekt vanzelf dat we dit, voor Museum Veere,
met alle vrijwilligers samen moeten lezen.
Al deze goede wensen en adviezen zijn dus bestemd voor ons
allemaal!**

Mijn oplossing als directeur zou zijn om
best digitaal te maken. Foto's, filmpjes
ook kunt u spullen naar buiten zetten, zodat
mensen toch spullen uit museum kunnen
zien, als zij langskomen

Met vriendelijke groet,
Annelien Guldens

Beste Veronica Frenks,

Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Ik hoor dat u geen bezoekers heeft. Dat is erg vervelend. Ik stuur deze brief naar u omdat ik misschien een idee heb waardoor u toch nog wat kunt verdienen. Dat idee is om het gebouw te verhuren aan iemand. Ook kan u i.p.v. dat het gebouw renoveren. Waardoor u na corona weer bezoekers kan ontvangen in een fris gebouw

Ik heb voor een schoolopdracht deze mail moeten sturen omdat waar uit ik een keuzen tussen 7 personen moest maken u leek mij de meest aantrekkelijk omdat ik u filmpje had gezien en had gelijk een idee wat u misschien kan helpen. Ik heb het tijdens corona ook heel anders. Want eerst hoefde ik niet naar school waardoor ik wel wat heb gemist. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen. Nu is het een nieuw schooljaar en kan ik gewoon naar school. Ik kan nu alleen niet op vakantie vanwege besmettingen in die gebieden wat ik wel jammer vind.

Voor de rest wens ik u een fijne kerst en een gelukkig nieuw jaar. En hoop dat u met mijn idee iets kan waardoor u toch wat kan verdienen in deze tijd of beginnen met een frisse start in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
Myron de Bruijn



Middelburg, 11 december 2020

Veronica Frenks

Beste buur,

Ik heb van school de opdracht gekregen om naar u een te schrijven. Toen ik hoorde over de opdracht was ik erg enthousiast. Wij hebben besloten naar uw foto's te kijken waarin u verbleet over het feit dat er geen binnen meer in het Veere Museum zijn in verband met corona. Dit staat vriend ik als inwoner van Veere erg spijtig om te horen.

Ik kon me voorstellen dat deze huidige de situatie het erg lastig maakt om toch nog wat van de Veere historie aan toeristen/beszoekers uit te kunnen leggen. Als ik de ideeën zou zijn van het Veere Museum zou ik proberen om mensen toch te kunnen informeren door middel van het internet en/of betrekken van een virtuele tour door het museum met behulp van filmpjes en foto's.

Op deze manier kunt dan kunnen mensen toch nog wat leren en over Veere wonderen dat nog beschikbaar in het museum kunnen te komen. Ik wil de mensen ook een rekening te werken gehouden met de huidige corona maatregelen. Alleen met de juiste corona maatregelen.

Zelf heb ik gelukkig tot nu toe nog niet veel met corona te maken gehad. In dat verband heb ik nu de idee gevat wel gelijk gehad. De maatregelen moeten rekening houden met contact met vrienden en familie te houden, maar ze zijn wel nodig.

Ik hoop dat u een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. Ik hoop uitverand dat het Veere Museum spoedig weer open zal gaan.

Met vriendelijke groet,
Bram de Groot

Aan mevrouw Veronica Frenks

graag zien is nu een afstand
niet meer bij elkaar
liefde via internet, een foto of een kaart
geen knuffel, geen kus, geen troostende arm
houden van bestaat niet meer
alleen nog digitaal.

Dit gedicht wil ik aan u geven, omdat uw filmpje mij het meeste raakte.
Ik vind Veere ook heel erg mooi.

Ik wens u een fijne Kerst en ik hoop dat we snel weer naar het museum in Veere kunnen gaan en dat de toeristen weer van ons mooie Zeeland kunnen genieten.



Dirko Donkers @gmail.com

na: Veronica Frenks

Beste Veronica ik heb u filmpje gezien en vond het heel erg om te horen dat er geen bezoekers meer zijn dit is mij erg gebleven omdat ik persoonlijk veel mensen ken die ook geen bezoekers of klanten meer hebben bijv het cafe waar mijn vader werkt is gesloten maar om uw vraag te beantwoorden: Wat ik zou doen als directeur is mijden buiten een soort kunst tentoon stelling organiseren zodat de gewaar op besmettingen zo klein mogelijk is. Ik hoop dat het in 2021 weer open kan gaan en alle steps voorbij is. Al het fijne kerstdagen en de beste wensen en hopen dat het snel goed komt.



Mijn Schilderij van
2 rozen en een vaas

Veronica Frenks
Veens museum
Kaai 25-27
4351 AA Veene

Beste mevrouw,

Ik vind het erg jammer dat er geen bezoekers naar uw museum kunnen komen om de kunst van Zeeland te bekijken. Ik hoop dat u gezond bent en gezond blijft en dat we snel terug naar normaal kunnen.

heel veel groetjes, madelief



Lieve Veronica,

We hopen allemaal dat deze gekke tijd snelle voorbij is.

En dat uw museum weer snel open kan.

Hoop
is een lichtje
in je hart,
vandaag moed geeft
en morgen
kracht

♥
Liefs Ghislaine van Smaalen

Beste Veronica Frenks,
Voor school heb ik bij het vak Nederlands een opdracht gekregen om een brief te schrijven naar iemand die is getroffen door Corona. Het is een goed idee omdat ik me dan meer kan verdiepen in mensen die moeite hebben in deze tijd. We hebben 7 filmpjes gezien van verschillende mensen maar toch sprak die van u mij het meest aan. Het bleef vooral hangen omdat u twee musea's heeft en dat dan nog meer stress veroorzaakt. Hoewel ik mij niet volledig in uw positie kan zetten begrijp ik dat het een hele zware tijd is. Als ikzelf directeur zou zijn in deze tijd zou ik alles doen in mijn macht, natuurlijk begrijp ik dat dat nu wat moeilijker gaat. Op school zijn er wat regels maar verder heb ik geen ervaringen.

Ik wens u fijne feestdagen en nog veel geluk met uw musea's.
Ik hoop snel een reactie terug te krijgen

Met vriendelijke kerst groet,

Julisa Wevers

Julisa



11 december 2020

Beste meneer of mevrouw,

Mijn naam is Jolie, ik ben 15 jaar en ik woon in Middelburg.

Ik heb op school de opdracht gekregen om iemand een kerstbrieven te schrijven en een hart onder de riem te steken. Niemand hoeft zich tijdens de kerstdagen alleen te voelen.

Hier zijn wat kleine dingen om jezelf wat meer in de kerst sfeer te brengen: doe een gekke kerststui aan, eet te veel kerstkoekjes en bel je vrienden of familie op.

Ik wens u een hele prettige kerst!



 **Veronica Frenks**
6u ·  

Hier ben ik een stapel brieven en kaarten aan het lezen die Museum Veere heeft gekregen van leerlingen van scholengemeenschap Nehalennia om ons te helpen zoeken naar oplossingen voor een museum zonder bezoekers. Er kwamen mooie oplossingen voorbij, maar vooral de meelevendheid van de leerlingen vond ik hartverwarmend. Jonge mensen zijn nog steeds heel goed in staat om zich in te leven in wat een epidemie als corona doet met mensen en organisaties. Ik hoop vandaag een compilatie te maken van de brieven en die naar onze vrijwilligers te sturen, zij zitten thuis en kunnen deze hartelijke wensen zeker ook gebruiken.
credits foto: huisfotograaf Peter van den Hooven



  Theo Rietveld, Ad Tramer en 45 anderen · 8 opmerkingen

 Leuk  Opmerking plaatsen  Delen

Nog 7 opmerkingen weergeven

 **Anna A Ros**
Misschien zou die compilatie in een artikel in de PZC omgezet kunnen worden, want ik schat zo in dat iedereen zich wel wil laten aan de hoop die de jeugd zelfs nu weet te brengen. Als tegengeld tegen de