



WELKOM IN DE WORTEL TUIN!

Beste jongens en meisjes,

Je eigen vader en/of moeder weinig zien is moeilijk. Daarom helpt Stichting Wortel jou en je ouders. In onze Worteltuinen kunnen jullie samen leuke dingen doen.

Overal in het land hebben we Worteltuinen. Dat zijn fijne plekken in de natuur waar jij en je ouders elkaar kunnen zien. Het is er rustig en veilig. Jullie hebben de tuin lekker voor jezelf. Er hoeft niks en tegelijkertijd kan er van alles. Je mag helpen plukken en snoeien of gewoon lekker zitten, praten en genieten. Of samen een rondje lopen. Bij de meeste van onze tuinen zijn ook dieren, zoals kippen, schapen of geiten. De tuinder van de Worteltuin is er voor vragen of een kopje thee. Je bent alle seizoenen welkom. En het kost niks.

Bij Stichting Wortel denk je misschien aan oranje winterpenen. Bij ons gaat het om de familiewortels. De wortels van de familieboom waar jij onderdeel van bent. Want jij en je ouders horen bij elkaar. Ook als je tijdelijk of langer niet bij hen kunt wonen.

Kijk voor de Worteltuin bij jou in de buurt op: www.stichtingwortel.nl. Elke Worteltuin heeft een eigen pagina. Daarop staan de contactgegevens van de tuinder. Wil je langskomen of heb je gewoon een vraag? Neem vooral contact op. We zijn er voor jou!

Stichting Wortel

Stichting Wortel

Zijn je ouders gescheiden of woon je bij een pleeggezin? En is het contact met één of beide ouders te weinig of te stressvol geworden? Dan is Stichting Wortel er voor jou. Met onze Worteltuinen helpen wij jou en je ouders bij een fijne ontmoeting.

WWW.STICHTINGWORTEL.NL



WELKOM IN DE WORTELTOUIN!

Beste vaders en moeders,

Je eigen kind weinig zien is al moeilijk genoeg. Daarom is het extra belangrijk dat jullie schaarse momenten samen leuke herinneringen kunnen worden. Stichting Wortel helpt jou en je kind bij een fijne ontmoeting.

In bijna elke provincie heeft Stichting Wortel één of meerdere Worteltuinen. Dat zijn rustige en veilige plekken in de natuur waar jij je kind op een ontspannen én avontuurlijke manier kunt ontmoeten. Er hoeft niks en tegelijkertijd kan er van alles. De Worteltuin is exclusief voor jullie ontmoeting gereserveerd. Alleen de Worteltuinbeheerder is op de achtergrond aanwezig voor vragen of een kopje thee. Een bezoek aan een Worteltuin is gratis.

De naam Worteltuin verwijst naar familiewortels: de wortels van jouw gezin en familiestamboom. Want jij en je kind horen bij elkaar. Juist als jouw kind voor korte of langere tijd niet bij je kan wonen, is het extra belangrijk dat jullie je wortels samen onderhouden.

Kijk voor de Worteltuin bij jou in de buurt op: www.stichtingwortel.nl. Elke Worteltuin heeft een eigen pagina. Daarop staan de contactgegevens van de Worteltuinbeheerder. Wil je langskomen of heb je andere vragen? Neem vooral contact op. We helpen je graag!

Stichting Wortel



Stichting Wortel

Er zijn ouders die hun kinderen heel weinig zien. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer thuis kunnen wonen of doordat na een scheiding het contact moeilijk is geworden. Voor die ouders biedt Stichting Wortel natuurlijke ontmoetingsplekken, de worteltuinen.

WWW.STICHTINGWORTEL.NL

